

Verslag Chevetogne

We hadden het al een tijdje in gedachten maar uiteindelijk is het er van gekomen...ons allereerste cohesie weekend! Op vrijdag 15 februari vertrokken meerdere koppels met gezinsleden en huisraad richting het provinciaal domein in Chevetogne. Gelukkig was de sneeuw reeds aan het smelten en waren de wegen naar het grote huis redelijk toegankelijk. Toch zullen de rallyrijkunsten van Matthias en de vele putten in de onverharde wegen velen bijblijven.

Na al het noeste uitpakwerk was het even tijd om te ontspannen met een bordje spaghetti, een potje gezelschapspelletjes of een goed boek. Het zware werk mocht blijven liggen tot de volgende dag.

Zaterdag vlogen we erin. Na het ontbijt gingen enkele lieve vrijwilligers op pad met de kids om te bossen te verkennen, zodat de rest zich voluit kon concentreren op de presentatie van onze juridisch-financiële werkgroep. Daarin werd dieper ingegaan op de oprichting van een vzw om ons cohousingproject te kunnen realiseren met het oog op volledige transparantie en inspraak van elk lid. Zeer leerrijk maar natuurlijk ook energievretend! Gelukkig was alles goed gepland zodat we op tijd een zalig bord soep met een goed belegd boterhammetje konden nuttigen! Daarna zaten ook onze slimme mannen en vrouwen van de technische werkgroepsamen om onder andere het beeldkwaliteitsplan van de Clementwijk te bestuderen.

Zaterdagmiddag hebben we het terrein van Chevetogne verkend met een grote en kleine wandeling. Sneeuwpret en natte voetjes hebben we er met veel plezier bijgenomen!

Na een superleuke namiddag was het tijd om de voetjes onder tafel te steken en te genieten van een lekkere tikka masala, een glaasje wijn en een goed gesprek. De kinderen in pyjama steken en nog een beetje ravotten...en dan toch, jaja, naar bed!

Voor de grote kinderen was de avond nog niet voorbij, want er was nog een Co-ganzenbordspel uitgewerkt. Met dilemma's en gerichte vragen, soms humoristisch, soms een beetje confronterend, leerden we elkaar weer een beetje beter kennen. Het is treffend hoe zoveel verschillende mensen toch op dezelfde lijn kunnen zitten. Het werd weer duidelijk dat hoewel we allen kiezen voor een vorm van samen-wonen, het belang van privacy en inspraak toch enorm bepalend is.

Na een (beter) nachtje slapen en lekker ontbijt, was het tijd om onze kandidaten voor de raad van bestuur van onze vzw te bepalen. Na nog een rondje vergaderen, waar we trouwens echt wel goed in worden, hebben we dan ook onze basis voor onze functioneel werkende vzw kunnen leggen!

Dat er nadien nog gegeten, ingepakt, opgeruimd, gedweild moest worden spreekt vanzelf. Feit is dat we allemaal genoten hebben van dit weekend en dat we meer dan klaar zijn voor de volgende stap! Hopelijk met nog heel veel cohesiemomenten zoals deze!